

Dé Nieuwsbrief van de Sint Bernulphus te Oosterbeek
(onderdeel van de r.-k. Z. Titus Brandsmaparochie)

BERNULPHUS TUSSENTIJD

jaargang 5

nummer 6



ALGEMENE GEGEVENS

Redactie Nieuwsbrief

Harry Kempen, Henk Brummer en Wilma Furstner

026 33 37 713

E-mail: oosterbeek@pztb.nl

Kopij voor het volgende nummer **uiterlijk woensdag 28 november** inleveren!

Website: www.bernulphus.nl

Bij artikelen voorzien van het Bernulphusicoontje kunt u meer informatie vinden op onze website.



Centraal aanmeldpunt doop voor HDOR

026 35 11 188

E-mail: derksenwv@gmail.com

Meldpunt Uitvaart en ziekenzalving

06 40 58 38 03

Pastoraatsgroep

Miep Geutjes

026 33 42 181

Antoinet Verborg

026 33 91 870

Locatieraad

mw. M. Willems (voorzitter)

026 37 90 756

dhr. B.A.F. van Brakel

026 33 34 510

Secretariaat, Utrechtseweg 129, 6862 AG Oosterbeek

Woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur

026 33 33 200

Coördinator: Riet von der Heide-Keukens

026 33 36 955

E-mail: Oosterbeek@pztb.nl

Gezinsbijdragen (Parochiefonds)

Vertrouwensvrouw mevr. M. Willems

026 37 90 756 of 06-51439712

Bankrekening

NL40 RABO 0113 9881 09

t.n.v. RK parochie Titus Brandsma, locatie St Bernulphus

Kerkhofcommissie

Secretariaat Bernulphuskerk: oosterbeek@pztb.nl

Kerk-taxi:

dhr. W. Teunissen

026 33 40 937

dhr. A. Goselink

026 33 33 362

BERNULPHUS VERTELT... (DEEL 2)

Dit keer wordt een inventarisatie van goederen genoemd, die meer aan de zorg van de pastoor zijn toevertrouwd.

INVENTARIS der, aan de parochiale kerk van de H. Bernulphus te Oosterbeek toebehoorende voorwerpen, welke uit hunnen aard, meer bijzonder staan onder de verzorging en bewaring van den Pastoor dier kerk, opgemaakt door het Kerkbetuur dezer Parochie, ingevolge Art. 27 sub a van het Algemeen Reglement voor de Parochiale Kerkbesturen in het Aartsbisdom Utrecht.

In deze inventarisatie zijn opgenomen:

- I VOORWERPEN BESTEMD TOT BEDIENING VAN DE GODSDIENST,
- II VERSCHILLENDE GOEDEREN
- III ARCHIEVEN

Van **groep I** zijn in de kerk aanwezig: gewijde vaten, waaronder kelk, ciborie en remonstrans; lijnwaad en gewaden en versierselen, waaronder alben, amicten, cingels, corporalen, toogjes en kleedjes voor koor-knappen. Ook misgewaden, wit, groen, rood, paars en zwart zowel voor de zondag als voor de dag worden vermeld; verder nog stola's in genoemde kleuren alsook een biecht- en een doopstola.

Missalen en zangboeken worden in een aparte categorie genoemd o.a. *een Evangelieboek van de minste kwaliteit.*

In **groep II** wordt melding gemaakt van o.a. een houten altaar, zes koperen kandelaars, een uit hout gesneden doopvont, een uit koper geslagen wierookvat, twee stenen in de muur gemetselde wijwaterbakken, een behoorlijk ingerichte uit hout vervaardigde biechtstoel met losse stoel.



Tot **groep III** behoren:

Verschillende stukken van de zijde der Regering en die betrekking hebben op de oprigting der Parochie, op den bouw der Kerk, het gebruik van Kerk, Kerkpad, begraafplaats en afweg naar de Pastorij.

Verschillende kwitanties van schulden gemaakt door den aankoop van den grond, door bouwers van Kerk en Pastorij door aanschaffen van meubelen.

De instellingsakte van het Kerkbestuur, de benoeming der Kerkmeesters. De instellingsakte van het armbestuur, de benoeming der armeesters.

Een algemeen Reglement voor de Parochiale Kerkbesturen.

Huishoudelijk Reglement. Eene aanteekeninglijst van de Pachters, pachtprizen en betaling der Pachtpenningen van de zitplaatsen in de Kerk.

Bewijs van aandeel in de onderlinge brandwaarborgmaatschappij voor r.k. kerken, tegen de som van tien duizend gulden voor kerk met toren, pastorij en kerkameublement.

Deze Inventaris naar waarheid opgemaakt door de Ondergeteekenden en gesloten in de Zitting van het Kerkbestuur den 20 December 1860

J.G.H.C. Essink Pastoor

J.C. Klaassen penningmeester

G. Engelen Kerkmeester

EVENEMENTEN

LIEFDEVOLLE EN TROOSTRIJKE KLANKEN VOOR ALLEN DIE HUN DIERBAREN WILLEN GEDENKEN

Hierbij herinneren we u nog even aan het Allerzielenconcert dat het koor CantAnimus in onze kerk gaat geven.

Dat gebeurt op zondag 4 november om 15.00 uur. Centraal in deze Ziele-Zang staat het 'Requiem veur mien Moe', voorafgegaan door liederen, die de essentie van het leven raken.

Voor verdere informatie zie de vorige Bernulphus Tussentijds "Seizoenstart 2018" pagina 6.



KOMT ALLEN! GROTE SINT MAARTEN LAMPION OPTOCHT!

Op vrijdagavond 9 november om 18.30 uur zullen we met de kinderen weer het feest van Sint Maarten vieren.

We spelen eerst het aloude verhaal van Sint Maarten.

In 397 werd bisschop Martinus in de Franse stad Tours begraven. Martinus gaf als soldaat de helft van zijn mantel aan een bedelaar. Hij werd vervolgens monnik en later bisschop van Tours.

Na het spel gaat onder muzikale begeleiding van de Scouting Huissen de grote tocht beginnen. Het wordt zeker een grote optocht! Ook zullen we weer op bezoek gaan bij de bewoners van Overdal.



Vroeger was Sint Maarten een echt bedel feest, bedoeld om vlak voor een lange winter nog zoveel mogelijk etenswaar te hamsteren.

Daarom deed niet iedereen graag mee aan het evenement.

Pas sinds de jaren '30 van de vorige eeuw doet iedereen mee, ongeacht geloof of achtergrond, en is het een gezellig volksfeest.



We rekenen op veel kinderen, maar ook vaders, moeders, oma's en opa's.

Neem allemaal je eigen lampion mee.

Iedereen is welkom!!

TWEE BIJZONDERE MOMENTEN

Op vrijdag 9 november wordt in de Trefzaal de film **Room** vertoond. De film vertelt het aangrijpende verhaal over de onvoorwaardelijke liefde tussen een moeder en haar zoontje, die onder hele moeilijke omstandigheden proberen te overleven. Zij weten te ontsnappen uit een jarenlange gevangenschap en worden daarna geconfronteerd met de wrede buitenwereld.

De film is gebaseerd op het gelijknamige Boek van Emma Donoghue. Het verhaal is niet gebaseerd op ware feiten maar de schrijfster heeft zich laten inspireren door het weerzinwekkende verhaal van de Oostenrijker Joseph Fritzl.

Twee weken later, op vrijdag 23 november, kunt u genieten van de film **The Big Sick**.

Deze film is het waargebeurde verhaal van comedian Kumail Nanjiani en zijn vrouw Emily. Zij worden verliefd op elkaar maar Kumail verzwijgt haar voor zijn traditioneel Pakistaanse ouders. Wanneer Emily dit ontdekt verbreekt zij de relatie. Als zij plotseling ziek wordt en in coma geraakt is het Kumail die niet van haar zijde wijkt. Dit tot grote ergernis van haar excentrieke ouders. Beetje bij beetje ontstaat er een band die hun leven voorgoed zal veranderen. Een film die op ontroerende maar ook op hilarische wijze vertelt over het ge-



vecht tussen liefde en familietradities. Beide bovengenoemde films zijn van deze tijd en zijn gemaakt op grond van een boek of een waar gebeurd verhaal.

De films worden vertoond in de Trefzaal van onze kerk en beginnen om 14.00 uur. U bent van harte uitgenodigd.

ZUTPHENS BAROK ENSEMBLE VERRAST MET EEN OPERA

Op zaterdag 10 november speelt in onze kerk het Zutphens Barok Orkest de opera "Venus en Adonis" van John Blow.

John Blow (1649-1708) gaf "Venus & Adonis" de ondertitel "A Masque for the Entertainment of the King". Vanuit de traditie van maskerades aan de hoven van Italië, Frankrijk en Engeland is dit de eerste Engelse opera. John Blow was een van de leermeesters van Henry Purcell, die later veel meer opera's zou componeren.

Koning Charles II was fan van de Italiaanse en Franse muziek en wedijverde voortdurend met de Zonnekoning uit Frankrijk. Naast de Engelse curtain tunes en grounds horen we in "Venus en Adonis" dan ook veel Franse invloeden zoals in de ouverture en de diverse dansen. De opera duurt een uur.

Blow ontleende de plot aan Ovidius' Metamorphoses: een liefdesverhaal met tragische afloop. Dat "Venus & Adonis" voor het "entertainment of the king" was bedoeld, is veelzeggend. In de koren van herders en cupido's wordt het dartelen in de vrije natuur hartelijk aanbevolen.

Passend entertainment voor koning Charles II, die grossierde in buitenechtelijke affaires.

Dankzij subsidies van het VSB fonds en het Prins Bernard Cultuurfonds is dit project mogelijk en kunnen prachtige solisten de rollen van Venus, Adonis en Cupido zingen.

De opera begint om 20.15 uur en de entree bedraagt 10 euro.



ACCORDEON VERENIGING OOSTERBEEK NEEMT U MEE OP WEG NAAR KERSTMIS

De dagen worden korter, de kaarsjes gaan aan en we zoeken de warmte binnenshuis weer op. Er is behoefte aan saamhorigheid en geborgenheid. Muziek kan hieraan bijdragen en kan ons van binnen verwarmen. Richting de kerstmis kunt u zich laten meevoeren op de klanken van mooie kerstliedjes en stemmige muziek.



Accordeon Vereniging Oosterbeek, al opgericht in het jaar 1942, verzorgt op zondag 16 december a.s. een kerstconcert in onze kerk. Het orkest staat onder leiding van dirigent Paul Beekhuizen. Tijdens dit concert zal ook mannenzangvereniging Kunst na Arbeid, onder leiding van dirigent Rob Leunen, optreden.

Het concert wordt gehouden op zondag 16 december en begint om 14.30 uur; de kerk is open vanaf 14.00 uur. De entree is gratis.

U bent van harte uitgenodigd. Het belooft een prachtige middag te worden.

OP WEG MET MARIKEN VAN NIEUMEGHEN

Dit jaar wil Capella ad Fluvium u meenemen op een zoektocht.

Vijfhonderd jaar geleden, in 1518, verscheen het verhaal over Mariken van Nieumeghen voor het eerst in druk. Dat gebeurde in Antwerpen bij drukkerij Willem Vorstermann. Al snel werd het verhaal populair in heel Europa, tot in het Midden-Oosten toe! En waarom ook niet, want het verhaal heeft alles in zich om tot de verbeelding te spreken: onschuld en verleiding, zonde en een vleugje seks, woede en wraak, maar ook boete, berouw en een happy end.



Het jaar 2018 is daarom Marikenjaar in Nijmegen. Met concerten en exposities, lezingen en conferenties, poëzie, een processie en andere (loop)evenementen eert de stad Nijmegen haar misschien wel beroemdste inwoner ooit. Heeft Mariken dan echt bestaan? We weten het niet zeker, maar doet dat ertoe?

Mariken woont in een dorpje bij Nijmegen bij haar oom, die priester is. Na een bezoek aan haar tante in de stad wordt ze ervan beschuldigd een verhouding met haar oom te hebben. Wanhopig bidt zij om hulp van God of van de duivel, dat maakt haar niet uit. Het wordt de duivel en in dit verhaal heet hij Moenen.

Via 's-Hertogenbosch vertrekt ze met hem naar Antwerpen, waar ze zeven jaar lang in zonde samenleven. Dan krijgt Mariken berouw. Ze probeert vergeving te zoeken, eerst bij een priester in Nijmegen, dan in Keulen bij de bisschop en uiteindelijk bij de paus in Rome. Van de paus krijgt ze drie ijzeren ringen om haar hals en armen, die pas zullen afvallen als haar zonden zullen zijn kwijtgescholden. In het Wittevrouwenklooster in Maastricht doet ze jarenlang boete, totdat de engel Gabriel haar van haar ketenen bevrijdt.

In dit programma volgen we Mariken op haar lange zoektocht. Peet Theeuwen vertelt het verhaal en Cappella ad Fluvium verzorgt bij elke 'statie' een passende muzikale illustratie.

Wij wensen u een mooie, spannende reis... maar bovenal een behouden aankomst!

Capella ad Fluvium staat onder leiding van Peter-Paul van Beekum en medewerking wordt verleend door Peet Theeuwen.

De reis is op vrijdag 23 november en begint om 20.15 uur; de entree is 10 euro.

Oase
Oosterbeek

OASE

Gespreksavonden: het Leerhuis van het Leven

Hans Lammers verzorgt vier bijeenkomsten over wezenlijke thema's die een mens op zijn/haar levensweg kan tegenkomen.

Tijdens de 1e bijeenkomst op donderdag 1 november gaat het over "Grenzen aan het goede" en is van 19.30–21.30 uur.

Een vrijwillige bijdrage is welkom.

U kunt zich opgeven via: activiteiten@OaseOosterbeek.nl

De volgende bijeenkomsten zijn op:

2e bijeenkomst: donderdag 24 januari 2019; "Kwetsbaarheid"

3e bijeenkomst: donderdag 14 maart 2019; "De ervaring van nutteloosheid"

4e bijeenkomst: donderdag 25 april 2019 is de vierde bijeenkomst.

De avonden zijn in de OASE, Lebretweg 2a; ingang is aan de zijkant van Overdal.



'KWETSBAARHEID BEGINT MET MOED.
MOED OM ER TE ZIJN EN JEZELF
TE LATEN ZIEN'

LIEF EN LEED

In Memoriam

Op vrijdag 31 augustus overlijdt in de leeftijd van 86 jaar **Piet Lücker**. Hij is geboren in Maastricht. Met zijn tweelingbroer Jan is hij de oudste in een gezin van vijf kinderen. In 1959 trouwt hij met Els Kirsch. Samen worden zij de ouders van Peter Paul, Ellen en Harmen en later ook van hen die bij hen horen. Ze worden grootouders van zes kleinkinderen. In 1966 gaat Piet werken bij het Dorp, een woon-, werk- en leefgemeenschap voor gehandicapte mensen in Arnhem. Piet wordt directeur van de Werkplaats Heijenoord. Hij zet zich in voor de meest kwetsbaren onder ons. Hij maakt zich hard voor hun rechten op de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft hij meerdere bestuursfuncties bekleed o.a. in het schoolbestuur, bij de Dwarliggers, in de raad van toezicht bij verschillende sociale woningbouwverenigingen en vele andere.

Op de eerste plaats herinneren zijn vrouw en kinderen hem echter als een betrokken en zorgzame echtgenoot, vader en opa. Op vrijdag 7 september jl. hebben we afscheid van hem genomen met een viering op natuurbegraafplaats Heidepol. Daarna is zijn lichaam daar te ruste gelegd.

Moge hij rusten in vrede.

PAROCHIE AGENDA

november

zo 4	15.00 u.	koor CantAnimus	onze kerk
vr 9	14.00 u.	film Room	onze kerk
vr 9	18.30 u.	St. Maarten viering/optocht	onze kerk
za 10	20.15 u.	Zutphens Barok Ensemble	onze kerk
zo 18	16.00 u.	Thee met Thema (zie TB)	Filmhuis O'beek
vr 23	14.00 u.	film The Big Sick	onze kerk
vr 23	20.15 u.	Cappella ad Fluvium	onze kerk

december

zo 16	14.30 u.	Kerst met Accordeon Vereniging Oosterbeek	onze kerk
-------	----------	--	-----------



VIERINGEN IN ONZE KERK



Zondag 28 oktober 10.00 uur	Eucharistie Laudate / Regina van de Berg	Pater F. Baartmans
Vrijdag 2 november 19.00 uur	Allerzielen Gebedsviering Parochiekoor: Joost Klopper Dick van der Meer	Marijke Wasser
Zondag 11 november 10.00 uur	Woord en communieviering Tooropkoor / Dick van der Meer Collecte Caritas	T. Jurrius-Kunnen
Zondag 25 november 10.00 uur	Eucharistie JKA -koor	Pater W. van der Salm
Zondag 9 december 10.00 uur	2de advent Eucharistie Tooropkoor / Dick van der Meer	Pater W. van der Salm
Zondag 23 december 10.00 uur	4de advent Eucharistie Schola / Jan van Laar	Pastoor H. ten Have



Op de zondagen dat er in onze kerk **geen** viering is, is er een Eucharistieviering in Wageningen of een viering in een andere kerk in onze parochie (zie *Titus Breed*).

Doordeweekse vieringen in de Mariakapel om 9.00 uur:

1^{ste} donderdag van de maand mogelijkheid voor persoonlijk gebed en koffiedrinken in de Trefzaal.

Alle andere donderdagen van de maand Eucharistie en koffiedrinken in de Trefzaal.

Elke woensdag Taizé Oecumenisch avondgebed om 19.00 uur.

**DE KERK IS GEOPEND VAN MAANDAG TOT EN MET
VRIJDAG VAN 9.30 UUR TOT 16.00 UUR EN OP
ZATERDAG VAN 11.00 UUR TOT 15.00 UUR.**