

BERNULPHUS

TUSSENTIJD

jaargang 6

nummer 5



ALGEMENE GEGEVENS

Redactie Nieuwsbrief

Harry Kempen, Henk Brummer en Wilma Furstner

026 33 37 713

E-mail: oosterbeek@pztb.nl

Kopij voor het volgende nummer **uiterlijk woensdag 9 oktober** inleveren!

Het nummer hierna verschijnt op 15 december 2019.



Website: www.bernulphus.nl

Bij artikelen voorzien van het Bernulphusicoontje kunt u meer informatie vinden op onze website.

Centraal aanmeldpunt doop voor HDOR

026 35 11 188

E-mail: derksenwv@gmail.com

Meldpunt Uitvaart en ziekenzalving

06 40 58 38 03

Pastoraatsgroep

Miep Geutjes

026 33 42 181

Antoinet Verborg

026 33 91 870

Locatieraad

mw. M. Willems (voorzitter)

026 37 90 756

dhr. B.A.F. van Brakel

026 33 34 510

Secretariaat, Utrechtseweg 129, 6862 AG Oosterbeek

Woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur

026 33 33 200

Coördinator: Riet von der Heide-Keukens

026 33 36 955

E-mail: Oosterbeek@pztb.nl

Gezinsbijdragen (Parochiefonds)

Vertrouwenvrouw mevr. M. Willems

026 37 90 756 of 06-51439712

Bankrekening

NL40 RABO 0113 9881 09

t.n.v. RK parochie Titus Brandsma, locatie St Bernulphus

Kerkhofcommissie

Secretariaat Bernulphuskerk: oosterbeek@pztb.nl

Kerk-taxi:

dhr. W. Teunissen

026 33 40 937

dhr. A. Goselink

026 33 33 362

VAN DE PASTORAATSGROEP

DE ZOMER VOORBIJ, EEN NIEUWE START...

Aan het einde van augustus werden alle parochianen wreed opgeschrikt uit ontspannen zomerse gedachten, toen de brief van het Parochiebestuur op de mat viel, die op zakelijke toon informeerde over de toekomst van onze parochie en locaties, de teruggang in bezoekers en inkomsten en de noodzakelijke sluiting van gebouwen.

Direct nadat de brief over de toekomst van de r.-k. parochie z. Titus Brandsma was ontvangen, kwamen er veel reacties los: ongerust, teleurgesteld maar ook strijdvaardig met plannen om voor onze locatie een plek van samenkomst, van vieren te kunnen behouden of elders te organiseren. Opgewekt werd ik van het telefoontje van een betrokken parochiaan, die mij vroeg wat de kerk moest kosten, want natuurlijk wilde hij bijdragen aan de aankoop daarvan! Wij zijn ons bewust van de ernst van de situatie, maar ook graag bereid met elkaar na te denken over de toekomst.

Als u dit stukje leest, heeft de informatieve bijeenkomst van donderdag 5 september al plaatsgevonden en hebben wij onze zorgen en plannen kunnen delen. Daar gaan we de komende tijd zeker mee verder.

Ons feestelijke Toorop-jaar loopt ten einde. In de viering van 10 november sluiten wij het eeuwfeest van de kruiswegstaties formeel af. In die periode zal er zeker ook een feestelijke bijeenkomst zijn voor alle vrijwilligers en betrokken parochianen, die met zoveel enthousiasme en betrokkenheid hebben meegewerkt niet alleen aan dit jubileum, maar ook aan alle activiteiten in en rond onze kerk. Hoe en wanneer deze bijeenkomst plaatsvindt hoort u later.

Van harte hoop ik u te ontmoeten bij samenkomsten in en rondom ons kerkgebouw. We blijven met elkaar in gesprek.

*Namens de locatieraad,
Molleke Willems*

AAN DE GELOOFSGEMEENSCHAP VAN DE BERNULPHUS

Op zondag 14 juli vierden we samen de eucharistie in de inspirerende Bernulphus kerk, dank zij ook het Tooropkoor! In de woorddienst sprak ik over de evangelist Lucas, een niet-Jood, die Jezus niet had ontmoet. Hij werd zijn leerling vanwege de verhalen, die hij over hem hoorde. Lucas wilde dat de verhalen over Jezus, zoals hij die vertelde, zouden worden doorverteld aan anderen. Het verhaal van de zending van de

leerlingen om het rijk van vrede en gerechtigheid te verkondigen en het verhaal over de Barmhartige Samaritaan: “Wie is mijn naaste?” en het verhaal over hoe Jezus bad, “Het Onze Vader”. Die verhalen horen en overdenken we nu, na 2000 jaar, om ons geloof te verdiepen.

Ook de Dalits in India kwamen ter sprake. Dalits zijn de laagste kasten en kastelozen in de Indiase kasten hiërarchie. Ik heb het voorrecht gehad bij hen te wonen en werken in een wijk in Varanasi aan de rivier de Ganges. Er wonen uitsluitend Dalits. Het duurde meer dan 20 jaar voor alle krotten waren opgeruimd om plaats te maken voor kleine stenen onderkomens. De mensen droegen de helft van de kosten bij. Met hun schamel inkomen is sparen moeilijk. Nu woont de bevolking beter en veiliger.

De tweede collecte op zo. 14 juli was voor het welzijn van de Dalits in Varanasi: 338,50 euro. Ik wil u hartelijk danken. We besteden speciale aandacht aan de extra kwetsbare positie van vrouwen en kinderen. De solidariteit van de Bernulphus geloofs-gemeenschap legt een helende pleister op een wonde, die de Dalits nog steeds pijn doet: discriminatie en uitsluiting.

*Frans Baartmans, missionaris van Mill Hill
Johannahoeve 4, 6861 WJ Oosterbeek*



FILMBIJEENKOMSTEN BERNULPHUSKERK

Van meerdere kanten blijkt er belangstelling voor de filmbijeenkomsten.

Om hier gehoor aan te geven zijn de volgende data gereserveerd:

- vrijdag 11 oktober: “The Cider House rules” naar een boek van de schrijver John Irving
- vrijdag 8 november: “Down to earth”
- vrijdag 22 november: “The Intern”

De films worden vanaf 14.00 uur vertoond in de Trefzaal van de kerk.

De eerste film is **The Cider House Rules**

Homer Wells is een weeskind, dat nooit geadopteerd zal worden. Het weeshuis waar hij opgroeit, doet dienst als illegale abortuskliniek. De arts Wilbur Larch ontfermt zich over Homer. Hij ziet in de jongen de ideale opvolger en leert hem alles wat hij weet. Als Homer de kans krijgt

om het weeshuis te verlaten, heeft Dr. Larch het daar erg moeilijk mee. Hij probeert Homer terug te laten komen. Homer wordt verliefd op de jonge Candy. Hij komt echter ook in aanraking met de minder mooie kanten van het bestaan.

Hij wordt gedwongen keuzes te maken en niet alleen af te gaan op zijn emoties. Een sterk verhaal gespeeld door goede acteurs. Een film die de moeite van het kijken waard is.

De informatie over de andere films volgt in de volgende editie van Bernulphus Tussentijds.



CONCERT KAMERKOOR MUZIMARE BIJ HERDENKING 75 JAAR MARKET GARDEN IN OOSTERBEEK

In de periode waarin we herdenken dat 75 jaar geleden operatie Market Garden plaatsvond in het zuiden van ons land, geeft Kamerkoor Muzimare uit Grave een concert in onze kerk.

De instrumentale begeleiding is in handen van Tommy van Doorn, titulaire organist en beiaardier van de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel. Het geheel staat onder leiding van professioneel dirigent Sophia Brink.

De entree voor dit concert en het bijbehorende tekstboekje zijn gratis, zodat het verhaal dat wordt uitgezongen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is. Uw bijdrage in de gemaakte kosten na afloop van het concert wordt zeer op prijs gesteld.

Concerten met een verhaal

In haar inmiddels ruim 25-jarig bestaan is Kamerkoor Muzimare uitgegroeid tot een in alle opzichten mooi uitgebalanceerd koor van zo'n 25 geofende amateurzangers. Het omvangrijke repertoire omvat zowel profane als religieuze muziek uit uiteenlopende stijlperiodes en landen die vaak op verrassende wijze met elkaar gecombineerd wordt. Door de jaren heen is daarnaast een specialisatie in Engelse en hedendaagse koormuziek ontstaan en het koor is er trots op dat het regelmatig muziek zingt die nog weinig bekend is bij de luisteraars.



Het verhaal bij deze bijzondere herdenkingsconcerten

Al zijn de gevolgen nog overal zichtbaar, inmiddels zijn er steeds minder mensen die de Tweede Wereldoorlog (bewust) hebben meegemaakt. Toch neemt de belangstelling ervoor toe en er is toenemende belangstelling voor jaarlijkse dodenherdenkingen, de herdenking van Market Garden en nationale Bevrijdingsdag, ook van generaties die de oorlog nooit hebben meegemaakt. Dat is verheugend, aangezien aandacht voor het nog steeds voelbare leed en het belang van vrijheid voor iedereen niet genoeg kan worden benadrukt. Vrijheid is immers niet vanzelfsprekend en wereldvrede kan alleen door wederzijds begrip en voortdurende aandacht voor de verschrikkingen van oorlog en geweld dichterbij komen.

Kamerkoor Muzimare uit Grave sluit zich graag aan bij deze herdenking en zingt concerten waarbij in teksten en muziek van uiteenlopende dichters en componisten een verhaal wordt verteld over oorlog en vrede. Een verhaal dus over duisternis en licht, over wanhoop en hoop, over verleden, heden en toekomst. En een concert voor mensen die de oorlog hebben meegemaakt en voor alle generaties daarna, voor mensen die bevrijd zijn, die hopen ooit bevrijd te worden en voor bevrijders. In dit Herdenkingsconcert zingt Muzimare nu eens vol stille inkeer dan weer in alle uitbundigheid en altijd vol diep respect en grote dankbaarheid.

We nodigen u van harte uit om dit concert bij te wonen en samen met ons deze belangrijke gebeurtenis te gedenken op **zondag 22 september 2019 om 15.00 uur** in onze kerk.

A SERVICE OF CHORAL EVENSONG IN DE OUDE KERK IN OOSTERBEEK

Op de Airborne-zondag, 22 september, vindt om 16.30 uur in de Oude Kerk in Oosterbeek de jaarlijkse Service of Choral Evensong plaats. Deze dienst vindt zijn oorsprong in de Anglicaanse kerktraditie.

We herdenken in deze dienst de donkere dagen van de Slag om Arnhem in 1944, in het bijzonder de gebeurtenissen rondom deze Oude Kerk. De Engelstalige, Anglicaanse liturgie, geleid door Rev. Geoffrey Allen, bevat o.a. diverse hymnes die afwisselend in het Engels en Nederlands worden gezongen door de gemeente en het Oecumenisch Projectkoor van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.l.v. Danny Nooteboom. Ds. Oebele van der Veen gaat voor in de overdenking. Sander van Houten begeleidt deze keer de dienst op het orgel. Plaatsgenoten en Airborne gasten, die zich betrokken voelen bij deze Airborne Evensong zijn van harte uitgenodigd. De toegang is vrij.

Namens de Werkgroep Coördinatie Kerkmuziek Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze

LIEF EN LEED

Gedoopt

Op 16 mei 2019 is in onze kerk gedoopt: **Loro Verheij**, zoon van Roland Verheij en Stephanie Verheij-Van der Veer; zij wonen in Arnhem.



Op 8 juni 2019 is in onze kerk gedoopt: **May Gezius**, dochter van Clyde Gezius en Brittney Wijnhamer; zij wonen in Wolfheze.

PAROCHIE AGENDA

september

zo. 22	15.00 u.	Concert Kamerkoor Muzimare	onze kerk
zo. 22	16.30 u.	A Service of Choral Evensong	Oude Kerk in Oosterbeek

oktober

vr. 11	14.00 u.	Film "The Cider House rules"	Trefzaal onze kerk
--------	----------	---------------------------------	--------------------

VIERINGEN IN ONZE KERK



Zondag 8 september
10.00 uur

Eucharistie

Pastoor H. ten Have

m.m.v. het Tooropkoor en organist D. van der Meer
1e collecte: voor het pastorale werk in de parochie
2e collecte: voor het werk van De Zonnebloem

Zondag 22 september
10.00 uur

Eucharistie

Pater W. van der Salm

m.m.v. het koor de Gave en organist J. Stappers
1e collecte : voor het pastorale werk in de parochie
2e collecte: Vredeswerk Pax Christi

Zondag 29 september
10.30 uur

Titusviering in Bennekom

Zondag 13 oktober
10.00 uur

Eucharistie

Pater Fr. Baartmans

m.m.v. het Tooropkoor en organist D. van der Meer
1e collecte: voor het pastorale werk in de parochie
2e collecte: Wereldmissiedag voor kinderen

Zondag 27 oktober
10.00 uur

Eucharistie

Pater W. van der Salm

samenzang m.m.v. organist D. van der Meer
1e collecte: voor het pastorale werk in de parochie
2e collecte: Missiezondag



Op de zondagen dat er in onze kerk **geen** viering is, is er een Eucharistieviering in Wageningen of een viering in een andere kerk in onze parochie (zie *Titus Breed*).

Doordeweekse vieringen in de Mariakapel om 9.00 uur:

1^{ste} donderdag van de maand mogelijkheid voor persoonlijk gebed en koffiedrinken in de Trefzaal.

Alle andere donderdagen van de maand Eucharistie en koffiedrinken in de Trefzaal.

Elke woensdag Taizé Oecumenisch avondgebed om 19.00 uur.

**DE KERK IS GEOPEND VAN MAANDAG TOT EN MET
VRIJDAG VAN 9.30 UUR TOT 16.00 UUR EN OP
ZATERDAG VAN 11.00 UUR TOT 15.00 UUR.**